

Hoe hoog ook onze wegen gaan

tekst: Hans Bouma
muziek: Louis van Dijk

1. Hoe hoog ook on - ze we - gen gaan, al - leen de lief - de blijft be - staan, een weg voor wie wil
2. Wat gunt God ons het al - ler meest, Hij o - ver stelpt ons met zijn Geest, de kracht om te be -
3. De lief - de zoekt zich zel - ve niet, zij bloeit al - leen wan - neer zij dient, de an - der wil zij

le - ven. Al spre - ken wij ook on - ge - hoord, de lief - de heeft het laat - ste woord, niets
min - nen. Een mens heeft lief, hij leeft voor goed, de Geest is eeuw ig die hem voedt, de
vie - ren. Zij biedt zijn le - ven on - der - dak, hij vindt ge loof, is nooit tot last, her -

houdt haar a - dem te - gen. Ho - pen dro - men ho - ger roe - pen
toe - komst mag be - gin - nen. Han - den har - ten tas - ten wach - ten
berg - zaam is de lief - de. Dood te bo - ven duur - zaam le - ven

ver - der zoe - ken veel te wen - sen lief - de, lief - de maakt de men - sen.
zijn te mach - tig zoe - te lief - de sterft niet, lief - de goe - der - tie - ren.
al - ler - we - gen God ge - pre - zen lief - de wil Hij voor ons we - zen.